

Historien om KVOLLEMANDEN

Da jeg var barn, lå der en mose ikke så langt fra det sted, hvor jeg gik i skole. Her boede der en mand, som havde et ansigt, der var rynket ligesom et æble, der har ligget for længe i solen.

Vi kaldte ham for Kvollemanden. Hvorfor ved jeg ikke... Men det hed han altså!

Han gik altid rundt i et jakkesæt, som stumpede nede ved anklerne og håndleddene, og som havde lapper på albuer og knæene. Men det mærkeligste var, at han altid – uanset om det var sommer eller vinter – gik rundt med et langt grønt halstørklæde viklet om halsen. For som han sagde: 'Hvis ikke jeg har det på, så falder hovedet sgu af!' Faktisk var han en gang kommet til at vikle halstørklædet af i søvne en varm sommernat, og da han så vågnede om morgenen lå hovedet nede i fodenden og kiggede op på ham! 'Hey,' råbte hovedet, 'gider du lige sætte mig på plads igen, du?'

Kvollemanden blev så forskrækket, at han tog hovedet og bandt det hurtigt fast med halstørklædet, men han kom til at sætte det skævt på, så nu går han altid og kigger ned i jorden.

Hver dag sejler han altid ud på mosen på en tømmerflåde, som han har lavet af gamle juletræer, folk har smidt ud. Med sig har han en hvid tørresnor, som han har bundet en gammel gul gummistøvle i, som han bruger til at fiske aborrer i.

Men en dag, mens han sidder ude på tømmerflåden og fisker med sin gummistøvle, ser han pludselig, at der nede under vandet sejler et stort skib forbi ham. Det har tre høje master og fra den højeste mast flagrer et stort sort flag med et hvidt dødningehoved, og han kan tydeligt se en kaptajn med et stort gråt skæg stå på skibsbroen og råbe kommandoer til alle piraterne nede på dækket... 'Alle mand til styrbord...' råber kaptajnen... 'Det er dælme da mærkeligt,' tænker Kvollemanden og skal lige til at hive sin gummistøvle op, da han mærker, at snoren med gummistøvlsen hænger fast., og plask....!

Med ét forsvinder Kvollemanden ned i vandet...